

Oisín Cantwell

FÖRHÄXAD

av nazism, rasism, Sverigedemokrater och ”högern”

OLOF G HEDENGREN

Oisín Cantwell är en flitig krönikör i Aftonbladet och liksom de andra vänsterskribenterna i tidningen är han helt förhäxad av nazism, rasism, Sverigedemokrater och ”högern”!

Nu var det den 1:a maj 2014 och det var dags för den årliga manifestationen med röda fanor, Internationalen, hålla handen mm. Att upprepa denna ceremoni varje år i oförställt skick är ett uttryck för tradition och därmed nostalgi inom vad som en gång med rätta kallades arbetarrörelsen.

Jag har den största respekt för arbetarrörelsen och dess politiska gren, socialdemokratin. Tveklöst var det denna rörelse som i hög grad bidrog till demokratiseringen av Sverige men även till en pragmatisk och realistisk syn på hur Sveriges välstånd skulle byggas och där man tidigt tog avstånd från den radikala samhällsomstörtande kommunismen.

Nu föll det sig inte bättre än att det nazianstrukna **Svenskarnas Parti** hade fått tillstånd till demonstration denna 1:a maj i Jönköping. Tydligt hade Cantwell skickats till Jönköping för att för Aftonbladets räkning bevaka den konfrontation som kunde förväntas till följd av antidemonstranter.

Såvitt vi som bor här kunde förstå så genomförde Svenskarnas parti sin demonstration utan att själva orsaka några större problem. Polisen fick omdirigera demonstranterna då antidemonstranterna blockerade vägen och som vanligt var det främst våldsbenägna vänsteraktivister som fick tas om hand av ordningsmakten.

Det finns två aspekter på vad som skedde. Den ena är den rent legala eller formella. Har en grupp, de må vara nazianstrukna eller inte, fått demonstrationstillstånd måste ordningsmakten rimligtvis tillse att manifestationen kan genomföras utan störningar. Det är på samma tema som att illegala invandrare

skall utvisas och handräkning tillgripas om nödvändigt.

Jag kan dock tycka att det är olämpligt att en extrem högerorganisation erhåller demonstrationstillstånd framför näsan på de traditionella 1:a majmanifestationerna. För mig får gärna arbetarrörelsen ha sin 1:a maj i fred. Det intressanta är att Oisín Cantwell bejakar en tradition då vänstern i andra fall gör spe av allt som kallas svenska traditioner och ser det som borgerligt trams.

Det som fick Cantwell att få feber var emellertid att här på Västra torget i Jönköping hade **Olof Palme** stått den 1:a maj 1983 och hållit ett av sina stora tal. Minnet av detta har manifesterats i form av en skulptur på torget inspirerad av en antik skulptur föreställande den grekiska gudinnan **Nike** som återfinns på Louvren i Paris.

Olof Palme var onekligen en oerhört skicklig och karismatisk maktpolitiker som med sin utvecklade retoriska förmåga kunde trollbinda sina supportere och förnedra sina motståndare.

I sitt stora 1:a majtal i Jönköping för 31 år sedan hänvisade Palme även till kyrkan som i hans värld egentligen var en ”non entity”. Men kyrkan kunde enligt Palme solidarisera sig med fredstanken och socialismen. Palme var inte sämre än att han kunde nämna djävulen i positiva ordalag om det gagnade hans politik, liksom **Churchill** gjorde med **Stalin** när Storbritannien plötsligt hamnade på samma sida som Sovjetunionen i kampen mot nazismen.

Stalin rev katedraler och kyrkor på löpande band. Han lät också mörda

mängder med präster och andra kyrkofunktionärer eller skicka dem till en nästan säker död i de sibiriska arbetslägren. Men när tyskarna stod utanför Moskvas murar vände han på klacken, lovade att inte längre förfölja kyrkan och hänvisade till den Heliga Ryska Kyrkan, en beundransvärd pragmatism må man säga.

Jag måste erkänna att i min ungdom när jag blivit besviken på den kapitalistiska värld jag var verksam i, slog jag en signal till Palme för att erbjuda mina tjänster. Jag hade växt upp med en mor som var en hängiven socialarbetare och träffat många trasiga människor på samhällets botten och där ett antal av dessa, såväl män som kvinnor, bodde i vårt hem under långa tider. Det var knarkare, langare, tjuvar, våldsmän, förfalskare, horor med mera.

Jag besökte tidigt tillsammans med min mor såväl Kumlafängelset och Mellringe, mentalsjukhuset i Örebro, som kvinnofängelset Hinseberg. Jag lärde tidigt känna dessa personer och blev i många fall fäst vid dem men också i några fall mycket rädd. Det låg inte alltför långt borta att jag skulle ha vikt mitt arbetsliv åt socialt eller politiskt arbete. Nåväl nu ville ödet annorlunda och jag kom inte längre än till Palmes privatsekreterare som hette **Wilson** i efternamn, det minns jag märkligt nog 35 år senare!

När det gäller Cantwells vällovliga nazisthat och hans förtrollning av Palme kan det vara på sin plats att återuppliva lite modern nazisthistoria. Och detta inte minst då vänstern, inklusive Cantwell, ofta beskyller personer, inte minst Sverigedemokrater, för ett nazistiskt förflutet.

Olof Palmes mor, **Elisabeth Sophie von**

Knieriem (1890-1972) var född i Lettland på godset Skangal och hennes släkt var tysk-lettisk lågadel. **Otto von Knieriem** var Olof Palmes morbror och uttalad nazist samt bankir till yrket.

Karl Rasche var också nazist. Han hade ansvaret för ariseringen av **Dresdner Bank** samt Nazitysklands stöld av den tjeckiska nationalförmögenheten efter ockupationen av landet. Dresdner Bank finansierade SS varför Rasche var mycket god vän med **Himmler**. Rasche bodde ofta hos Olof Palmes morbror på Storgatan 59 då han var i Stockholm. Lika barn, leka bäst!

Rasche dömdes i Nürnberggrättegångarna till sju års fängelse. Även Olof Palmes syssling, juristen August von Knieriem åtalades i Nürnberg men frikändes. All denna nazistanstrykning i Olof Palmes släkt bidrog till att USA såg Sverige som det tredje rikets mest pålitliga allierade och detta kom säkert att påverka USA:s hållning till politikern Olof Palme.

Det bör även påminnas om att många i den svenska samlingsregeringen under kriget, under ledning av Folkhemmets fader **Per-Albin Hansson**, var nazister eller åtminstone en till nazismen välvillig inställning. Till och med socialdemokratins älsklingsekonom, **Gunnar Myrdal** såg något energiskt och positivt i framför allt den nationalsocialistiska ungdomsrörelsen.

Cantwell påtalar att **Yassir Arafat** var på besök i Sverige när Olof Palme

höll sitt beryktade tal i Jönköping för 31 år sedan. Arafat var ju **Fatahs** skapare och blev sedermera PLO-ledare med ett blandat eftermäle men liksom **Che Guevara**, **Castro** med flera blev han en ikon för vänstern. Det var ju onekligen mer exotiskt och spännande med skäggstubben, Palestinasjalen och pistolen i höfthölstret än slätstrukna politiker i gråa kostymer och fula slipsar. Även här skiner Cantwells nostalgiska igenom, vilket är rörande med tanke på vänsterns traditions- och historielöshet i andra sammanhang.

Jag har ofta funderat på varifrån vänsterns oikofobi och aversion mot nationella seder och traditioner beror på? Det svar jag kommit fram till är, att vänstern helt saknar en positiv historia. I stället kännetecknas vänsterns historia av förtryck, massmord, rättslöshet, armod med mera, med mera. Hur skulle det se ut om vänstern hänvisade till **Lenin** och **Stalins Sovjetunionen**, **Maos Kina**, **Pol Pots Kambodja** m.fl. Det är ju knappast något säljande budskap och därför kan inte vänstern stå ut med att de icke socialistiska medborgarna önskar vårda en del av sina traditioner.

Liksom i Cantwells fall grundas naturligtvis en del av dessa egenheter på nostalgi. Kom i håg att det vackraste i livet är just illusionerna!

Tillbaka till Jönköpings 1:a maj där man lät kyrkklockorna ringa för att markera mot Svenskarnas parti. Detta tilltag kan tyckas vara en skitsak men det är djupt symboliskt. Det visar på hur den **Svenska**

kyrkan alltmer kommit att politiseras, vilket tidigt var ett önskemål från vänsterns sida men nu anammats även av de traditionellt borgerliga partierna, som blivit lika oandliga och antireligiösa som Stalin och Palme.

Jag är självklart totalt främmande för nazismens idéer och dess mordiska förlutna, rasidéer med mera. Dock anser jag inte att de som organiserar sig och kallar sig nazister i Sverige är ett så stort problem som vänstern och en stor del av media gör gällande. Inte mycket större än fotbollshuliganism eller skjutningar, pöbelvåld och bilbränder i de segregerade förorterna. För mig får de även vänstern, inklusive Cantwell, anammade ett sådant synsätt och inte ständigt hänvisade till nazismen när exempelvis Sverigedemokraterna kommer på tal.

Till sist. Låt oss inte tala illa om de döda och inte belägga människor med någon slags arvsskuld. Det vore klädsamt om även vänstern, inklusive Cantwell, anammade ett sådant synsätt och inte ständigt hänvisade till nazismen när exempelvis Sverigedemokraterna kommer på tal.

Palme var inte nazist och man kan inte heller beskylla ledarna för det genom tiderna mest mobbade politiska partiet i Sverige för nazister. Det finns dock, och har alltid funnits, enskilda personer inom alla svenska partier med sympatier för rasism och idéer liknande de som en gång för inte så länge sedan omfattades av riktiga nazister.

**Sprid kunskapen
Gåvoprenumerera!**

www.dsm.nu

Avgiften är 265:-.

Bg 5296-8070 • Pg 18 02 40-4