

Svenska Kyrkan ägnar sig åt annat än kristendom

GUNNEL WAHLSTRÖM

Fri skribent

Den tragiska bilden av kristenheten idag - här i Sverige och ute i världen - har ett tydligt samband. I Sverige pågår dels en inomkyrklig sekularisering, dels en aningslös och på okunnighet grundad tolerans för islam. De flesta muslimska moskéer och skolor i Sverige är grundade med medel antingen från det wahabitiska Saudiarabien eller det egyptiska Muslimska Brödraskapet. Och huruvida Jesus eller Profeten skall ställas i förgrunden, därom har den nyvalda ärkebiskopen **Antie Jackelén** ingen klar uppfattning.

Destruktionen av kristenheten

Destruktionen av kristenheten i Sverige har pågått under en längre tid. Men ett år och ett namn står med eldskrift i förgrunden. Året är **2002**. Det år då biskopen i Västerås stift, **Claes-Bertil Ytterberg**, inbjöd den anglikanske-episkopale biskopen från New Jersey **John Shelby Spong** att predika en "kristendom", vars budskap redan framgår av ett par av hans boktitlar som sålts i miljonupplagor över världen: "Varför kristendomen måste förändras eller dö", "Jesus för ickerelegiösa" och den tydligaste titeln "Befria evangelierna: Att läsa Bibeln med judiska ögon".

Spong har gjort en lysande karriär i Sverige. Förutom biskop Ytterberg har nuvarande domprosten i Stockholms Storkyrkoförsamling, **Hans Ulfvebrand**, på Svenska kyrkans bekostnad vid ett flertal tillfällen inbjudit Spong till diverse evenemang. En minnesvärd tillställning ägde rum i Sofia kyrka år 2009, då Ulfvebrand ännu var kyrkoherde där. Under ett veckoslut var han värd för konferensen

"Ny tid - ny kristendom?", där bl a förre ärkebiskopen **KG Hammar** medverkade och dåvarande biskopen **Caroline Krook** predikade vid högtidsgudstjänsten.

Som prästen och Lukasterapeuten **Marianne Blom** uttryckte det: "Det gamla finns inte mer"! Klart och tydligt avsattes **Kristus** - reduceras till en vanlig människa med låt vara stor begåvning. Därmed förnekas inkarnationen och **Jesus** förvandlades till den judiske profeten. Skapelsen och syndafallet är postdarwinistiskt nonsens och försoningen på korset blott en barbarisk idé. Spong framhåller ofta Freuds analyser av kyrkans symboler: att de är manifestationer av djupt liggande infantila neuroser.

Ockupanter av Svenska Kyrkan

Vi lever fortfarande i ett fritt land - tror vi - och visst kan man tänka om och tänka nytt och i så fall ta de konsekvenser detta medför. Men alla de präster och biskopar, som avfallit från den kristendom som ännu bevarats och som predikats och tröstat så många under 2000 år uppträder som ockupanter av den Svenska Kyrkan och dess egendom samtidigt som de spelar ett förrädiskt dubbelspel, som många kristna i Sverige inte genomskådar.

När påskens tomma kors, som för den kristna människan vittnar om den uppståndne Kristus, blir till en löjlig symbol för stora delar av det svenska prästerskapet, som omfattar Spongs modernistiska fundamentalism, då är det dags att erinra sig Joh 5:23 "Den som icke ärar Sonen, han ärar icke heller Fadern, som har sänt Honom".

Och kanske ska man för säkerhets skull fråga sin präst vad han anser sig ha mellan tummen och pek fingret, då han delar ut nattvarden.

Var hamnade kunskapen om kristen tro?

Dopbevallningens ord (Matt 28:20) att undervisa de döpta åsidosätts på ett markant vis, genom kyrkans jippoidé från 2010 med drop-in dop, som blev ett mysigt söndagsnöje för barnfamiljer, eller varför inte lite yoga eller dans framför altaret. Barn döptes, folk kom och gick. Men var hamnade kunskapen om kristen tro?

Enligt Kyrkoordningens första punkt kännetecknas församlingen av att den samlas kring Ordet och sakramenten. Men Ordet idag innebär inte alltid att det kristna budskapet predikas. I Sofia församling på Söder i Stockholm begicks en temasöndag "Moses, Jesus and Muhammed" den 10 november med högmässa kl 11, där prästen **Maria Kjelldotter-Rydinger** predikar tillsammans med rabbinen **David Lazar**, imamen **Ömer Yaman** och så serveras en "lätt kyrklunch". Detta innan ett föredrag på engelska om de tre religionsstiftarna skall förmå församlingsborna att entusiasmeras av projektet "Tillsammans för Sverige".

Mångkulturellt och globaliserat. Visst. Men vad tänker församlingsborna? Av församlingens 21 382 medlemmar har 301 aktivt lämnat kyrkan detta år, alltså 1,4 procent - ett av de högsta utträdestalen bland alla församlingar i Sverige. I år har fram till utgången av september 46 732

Brev 1

Bästa Kristina Ljunggren!

Det är alltid trevligt att få en hälsning från församlingen. Tack för det välkomnande röda kortet med hälsning från Dig och program för julhelgens gudstjänster! Som ortodox kristen är jag inte medlem av församlingen, men brukar då och då besöka Storkyrkans gudstjänster.

Nu har en situation uppstått som jag finner djupt tragisk för oss kristna. Hans Ulfvebrand har fått tjänsten som domprost i Storkyrkoförsamlingen. Som mångårig kyrkoherde i Sofia församling har han profilerat sig som ickekristen, då han vid flera och utdragna tillfällen på församlingens bekostnad har inbjudit John Shelby Spong och Marcus Borg som båda "judaiserar" Jesus genom att fränkänna honom hans gudomlighet. Du är säkerligen väl införstådd med dessa båda "teologers" budskap: "Kristendomen måste förnyas eller dö". Som religionshistoriker är även jag väl påläst i dessa herrars förändringsvilja och självprofilering. Jag vet att Storkyrkan tidigare varit utsatt för dessa heresier, Marianne Blom t ex, och att även andra präster runt om i landet har infekterats av Spong.

I Din julkhälsning till församlingen skriver Du: "Ett budskap om att Gud kommit till oss i en människas gestalt".

Hur skulle nu en situation utvecklas om Du och Ulfvebrand diskuterade julens budskap och båda vore djupt hederliga i synen på Kristus? Ska alltså Nicea år 325 bortförklaras?

Ulfvebrand har gjort sig känd som en djupt kontroversiell person. Men kanske är det så, att Domkyrkoförsamlingen redan slirat i bekännelsefrågor och ser fram emot en "modernisering" av kristendomen och därför välkomnar Ulfvebrand.

Med vänlig hälsning
Gunnel Katharina Wahlström
Schönfeldts gränd 1
111 27 Stockholm

En vet jag som bestämt vänder sig i sin grav efter valet av Jackélén till kristenhetens högsta ämbete i Sverige. År 932 utkämpade **Karl Martell** med sina veteraner vid Poitiers en viktig slag för att bevara kristenheten i Europa, då saracener från kalifatet i Cordoba hotade den kristna friheten och kulturen.

Om denne härförare vetat, att Sverige frivilligt valt en ärkebiskop, som tvekade mellan Jesus och Muhammed, skulle han inte bara fälla fårar utan även slipa sitt svärd där uppe i sin himmel. Så stolta är invånarna i grannskapet av Poitiers ännu idag, att de i den lilla kommunen Vouneuil sur Vienne år 1999 uppförde ett monument över slaget och detta trots myndigheternas ogillande, då Frankrikes fem miljoner, i huvudsak muslimska, invandrare kunde ta illa upp.

Putins tal vid Valdai Forum

Den 19 september ägde i Ryssland Valdai Forum rum, där åtskilliga av världens ledare deltog. Det tal Vladimir Putin höll var onekligen intressant. Bl a sa han:

"Vi ser att många euroatlantiska stater (Västvärlden) har tagit en kurs, där de förnedrar eller förkastar sina egna rötter, inklusive de kristna rötterna som utgör basen för den kristna civilisationen. Vi anser det vara rätt och naturligt att försvara och bevara de kristna moraliska värderingarna."

Men i Sverige bekymrar sig varken makthavare eller media om vad som händer med den kristna kulturen och de kristnas förhållanden här hemma eller ute i världen. Kanske finns det politiskt taktiska skäl för förtigandet av de kristnas utsatthet i Mellersta östern. Just nu är det Syrien som är i fokus. Där mördas kristna av **Obamas** och västvärldens favoritterrorister: de syriska rebellerna.

Folkmord på kristna hotar

Två massgravar har nyligen upptäckts i den kristna staden Sadad i Syrien. Hur många av Syriens 2,5 miljoner kristna som flytt landet är oklart men man vet att det rör sig om flera hundra tusen. Flera kristna organisationer befarar att om **Bashar al-Assad** faller hotar folkmord på kristna. Ibland är det viktigt att tänka till före.

Vatikanen, Hudson Institute i Washington, **Open Doors, Persecution Org, The**

medlemmar begärt sitt utträde ur Svenska Kyrkan. I januari lämnade 2 491 personer Svenska Kyrkan, men i september hela 17 265 medlemmar. Kan septembers höga siffror möjligen ha något att göra med den nyvalda ärkebiskopen Antje Jackélén och hennes oklara svar på bland annat frågan om Jesus ger en mera sann bild av Gud än Muhammed? Att denna fråga överhuvudtaget togs upp, visar hur illa ställt det är med Svenska Kyrkan idag.

Jackéléns kristendomsrelativism

Jackéléns undanlidande och luddiga svar på trosfrågor och en del obesvarade och bevisligen osanna uppgifter om sin teologiska utbildning är ägnat att förvåna, då hon innehåft ärkebiskopsämbete i Lund. Likaså svävade hon på målet och serverade smålögn, när det gällde hennes kontakter med personer, som bevisligen haft starka band till diktaturen **DDR** som den omhuldade Stasiagenten **Aleksander Radler** och mångåriga ordföranden i **Förbundet Sverige-DDR** biskop **Lars Carlzon**, som prästvigde henne år 1980.

Denna vår nya ärkebiskops kristendomsrelativism kommer att omöjliggöra seriösa ekumeniska möten, något som en gång gjorde Sverige internationellt känt, då dåvarande ärkebiskopen och fredspristagaren **Nathan Söderblom** år 1925 kallade till det allra första ekumeniska mötet i Stockholm. Klockorna i Stockholms Storkyrka ringde in den högtidliga gudstjänsten och Fader Vår lästes på 20 olika språk. I sin betydelsefulla bok *"Uppenbarelsereligion"* uttrycker **Nathan Söderblom** på sitt enkla sätt sin starka närhet till Jesus:

"Ingenstades är vissheten om Guds väsen starkare och renare än hos Jesus. Hos ingen har denna visshet på ett personligt och historiskt verkningsfullare sätt genomträngt hela varelsen. Ingen är därför på samma sätt uppenbarelse som Han. Hos ingen annan skimrar det gudomliga lika starkt igenom".

Antje Jackélén blir den 77:e i biskopsordningen sedan Sverige blev ett eget stift år 1164 och den 49:e sedan reformationen 1531. I vilken riktning ämnar hon föra Sveriges kristenhet? Kommer korset och halvmånen att samsas i kyrkorna?

ReligionofPeace.com och Watany Coptic Newspaper är några institutioner/källor, som försöker följa och registrera förföljelsen av kristna över världen. Enligt Hudson Institute mördas ungefär 100 000 kristna per år och 200 miljoner riskerar förföljelse för sin kristna tro.

En av Muhammed given order

Den sedan förra året tilltagande vågen av förföljelse av kristna och bestialiska mord har möjligen sin förklaring. År 2012 utfärdade den Sharialärde stormuftin i Saudiarabien **Abdulaziz Al al-Sheik** en fatwa, där han förklarade att han tolkat, att profeten Muhammed på sin dödsbädd givit order om att kristna kyrkor överallt ska förstöras.

Hela vidden av de tragedier som utspeles har vi kanske svårt att ta till oss. Men enskilda öden kryper under huden, som när den koptiske taxichauffören i Alexandria häromdagen blev stoppad av några muslimer, utdragen ur bilen och fick huvudet avskuret. I Minyaprovinsen 160 km söder om Kairo och i Assiut har **Muslimska Brödrskapet** makten och där mördades nyligen ett tjugotal kopter, då de vägrade betala den skatt – **Jizya** – som Brödrskapet numera kräver av alla kristna och det rör sig om 200-500 egyptiska pund per dag, ungefär lika mycket i svenska kronor. Över hundra kyrkor och kloster har bränts ner, ovärderliga, gamla koptiska manuskript har förstörts liksom ikoner och annan konst.

De kristna i Egypten frågar sig: Var är regeringen? Inrikesministern? General **al-Sisi**? Och man måste tillägga: Var är svenska media? Och den berömda svenska reportern på **Sveriges Radio**, som gärna brister ut i gråt, när det blir för svårt, har hon fällt någon tår över taxichauffören i Alexandria?

Islam i Sverige

I det Goda Sverige pågår livet som om islam är en kul grej. Numera är det fritt fram för muslimer att vara dopvittnen i Svenska Kyrkan och att dessa då läser en sura ur Koranen passar utmärkt.

I Norrköping till exempel finns det riktigt många goda människor. Nyligen arrangerade Svenska Kyrkan i Olaiiparken en stödmanifestation för ett moskébygge. Talade gjorde biskop **Martin Modéus**, **Zeke-rizah Cazlakovic**, imam vid den bosniska islamiska församlingen i Norrköping, **Lars Stjernkvist** (s) och kommunalrådet **Karin Jonsson** (c). Och biskopen i Skara **Åke**

Brev 2

Bäste Anders Wejryd!

Bifogade brev till dåvarande t f domprost Kristina Ljunggren, avsänt den 26 november, kommenterades aldrig av mottagaren.

För många kristna har en problematisk förändring av synen på Kristus skapat både sorg och förtvivlan. Är Jesus inte längre att betrakta som Messias - Kristus? John Shelby Spongs och Marcus Borgs nyliberala förändringsteologi har vunnit rejäl mark inom svenska kyrkan - treenigheten tycks bortrationaliserad. Korset som frälsningens och kristendomens självklara tecken blir alltså som en följd av den nya synen på Jesus - som endast människa - en symbol för något gammalt och inaktuellt. Jesus har judaiserats. Som tack för sitt arbete har Spong tidigare belönats med judiska stipendier.

Hans Ulfvebrand har som kyrkoherde i Sofia församling i Stockholm synnerligen intensivt och under flera år arbetat hårt för att lansera Spong och Borg. Nu har han lämnat sin församling på Söder och blivit domprost i Storkyrkan. Att han hos många, både i den församling han lämnat och den han nu mottagit, har skapat både förvirring och osäkerhet om det kristna budskapet är inte oväntat.

Mitt brev till Kristina Ljunggren är naturligtvis inte lätt att besvara. Men:

1. Ska hon som präst i svenska kyrkan vara trogen Kristi Förklaring enligt Matteus 17:2, Nicea 325 och Chalcedon 451 eller är det den spongska teologin som numera skall råda?

2. Eller kan hon och andra präster förhålla sig i synen på Kristus som de själva finner för gott?

3. Står det Hans Ulfvebrand fritt att som domprost i Storkyrkan framhäva Spongs teologi, som uppenbarligen inte omfattar "den rena kristna läran"?

För att få svenska kyrkans klart uttalade syn på den ovan och i brevet till Ljunggren beskrivna problematiken, ber jag Dig om ett tydligt besked.

Med vänlig hälsning

Gunnel Katharina Wahlström
Schönfeldts gränd 1
111 27 Stockholm
tel: 08 654 65 64

Bonnier yttrade i oktober 2013 det riktigt goda, nämligen att vi inte ska ha några "trospoliser", som gör att man måste "hålla kyrkans urgamla övertygelse i centrum".

Ett ord på vägen

Det är kanske lite förmätet att drista sig till att ge den nyvalda ärkebiskopen ett ord

att läsa på vägen, något som hon kanske hoppat över under sina teologiska studier men gör det ändå:

"Sådant skall edert tal vara, att ja är ja och nej är nej. Vad därutöver är, det är av ondo." (Mat 5:37).

Om hon nu har någon Bibel, vill säga.

De båda breven har förblivit obesvarade.

DSM:s nisch är

**Att säga det som sällan sägs
men som borde sägas...
behöver sägas.**